



### **Bijzonder gezellige en interessante excursie NHPS naar Pony-Park Padenstedt**

Tijdens de fokkersbijeenkomsten, die de Werkgroep Fokkerij van het NHPS deze winter heeft georganiseerd, werd het idee geopperd eens een Haflinger-fokstal te gaan bezichtigen, in binnen- of buitenland. Met name een stal, waar we ook wat veulens zouden kunnen bekijken. Nou, dat is gelukt. Wat hebben we er veel gezien!

Zaterdag 4 juni was het vroeg dag voor een groep van ruim 20 Haflingerliefhebbers, die zich hadden aangemeld voor de excursie naar Noord-Duitsland, want de bus, die ons er brengen moest, vertrok al om 7 uur vanaf Station Hoogeveen.

Sommigen hadden er op dat moment al een rit van anderhalf uur op zitten!

Jammer was het, dat Bert Stegeman, die het hele uitstapje had geregeld, niet mee kon, omdat zijn merrie ziek was.

We hadden een busje voor 24 personen en dat was erg gezellig, omdat je dan geen halfvolle bus hebt. Helaas zat er geen toilet in de bus. Wel geriefelijk overigens, zo'n bus: er werd af en toe (!) over Haflingers gepraat, we deelden snoepje en worstjes met elkaar, waarbij vooral Henrike (dankzij mama Wilna) vaak door de bus kwam uitdelen.

Via Emmen en langs Cloppenburg gingen we richting Bremen. We hadden tijd genoeg (dachten we), dus bij een wegrestaurant kregen we een koffiepauze. Vooral ook heel fijn voor diegenen, die in Hoogeveen op het station al vergeefs een toilet gezocht hadden. Zo, dat lucht op. En na een lekker kopje koffie o.i.d. reedt chauffeur Henk welgemoed verder ..... de file in. En niet zo'n kleintje. Het kostte ons zeker een uur. Toen we de (eerste) file uit waren heeft Truus meteen maar gebeld met het Pony-Park, dat we niet om 12 uur aanwezig konden zijn.

Verder ging het langs Hamburg met zijn enorme haven en een eindje verder kwamen we in file nummer 2 terecht. Weer minstens een kwartier vertraging, maar uiteindelijk waren we om 13.15 uur in Padenstedt.

Wat een welkom: Ute en haar meiden stonden ons op te wachten en de bus kreeg een speciaal plekje op de parkeerplaats voor privé-gasten. De eigenaar van het Pony-Park is de heer Wolfgang Kreikenbohm, die ook voor het NHPS en enkele andere stamboeken, vertegenwoordiger is in het bestuur van de wereldhaflingervereniging HWZSV.

Hij had al aangegeven deze dag op zijn bedrijf in Spanje te zijn, maar de leiding was bij Ute, die al 35 jaar bij Kreikenbohm werkt, in zeer goede handen.

Op een gezellige manier vertelde ze eerst kort iets over het ontstaan van het Pony-Park, eind jaren zestig. Na het uitproberen van verschillende ponyrassen kwam Wolfgang Kreikenbohm in de Allgäu, in Zuid-Duitsland, in contact met de Haflinger en dat bleek het ideale paard te zijn voor de kinderen, die op het Pony-Park de ponykampen bezoeken.

Tijdens de vakanties zijn er 85 kinderen tegelijk op kamp, in de leeftijd van 8 tot 16 jaar.

Voor de kleintjes zijn er zo'n 80 (mini)Shetlanders en een groep iets grotere Dartmoor pony's, voor de groteren staan er zo'n 150 Haflingers ter beschikking!

Wat de fokkerij betreft, hier ligt het zwaartepunt bij de dekhengsten en de talrijke fokmerries, die er te vinden zijn.

Alvorens we alles gingen bekijken, kregen we een lunch aangeboden. Steffie, die ook het eten voor de vakantiekinderen verzorgt, had voor ons een heerlijke erwtensoep gemaakt.

Wel heel warm met het warme weer dat we hadden, maar ook erg lekker. We kregen er een versgebakken Laugenstange bij geserveerd, een lekkere kruising van een broodje en een hartige krakeling. Heerlijk!

Koffie en fris was er ook in overvloed en we deden ons er flink aan tegoed.

Na de lunch kregen we eerst een privé-hengstenshow.

In de grote rijhal (20x60m) werden de 6 hengsten, die dit jaar op het Pony-Park ter dekking staan, aan ons geshowd: in stand, los in de bak en in het vrij springen. Het zijn hengsten uit de A-, de M-, de N-, de S-, de St- en de W-lijn

Ute vertelde uitgebreid over de hengsten en het station, terwijl "haar" meiden de paarden voorbrachten. Het was een prachtige show.

Hierna werden de stallen bekeken en de pony's, die buiten klaar stonden om bereden te worden. De veulentjes liepen er los bij. Een lust voor het oog en zeker ook voor de kinderen, die op het Pony-Park rondliepen.

Op dit moment waren er geen ponykampen. Maar het Pony-Park is altijd vrij toegankelijk voor iedereen en daar wordt met name in de weekenden veel gebruik van gemaakt door inwoners uit de omgeving, b.v. uit de naburige stad Neumünster. Men kan dan een Haflinger of een pony huren om te berijden of om voor een koetsje te spannen en kan daarmee dan een buitenrit maken.

Natuurlijk kon ook het enige Haflinger rodeopaard ter wereld, de Wilde Hilde, niet ongebruikt blijven.

Speciaal voor ons werd het luchtkussen eronder "opgeblazen". Toch waren er maar 2 NHPS-ers, die het aandurfd en Hilde te bestijgen. Nico was de eerste sportieveling en hij wist het 19 seconden op het steigerende paard vol te houden. Maar Bianca wist hem ruimschoots te verslaan, voor ook zij op het kussen belandde. Een leuke attractie!

Hierna konden we kiezen. Een groepje ging met een teamfiets naar het monument van Almwind en daarna naar de dierentuin, waar o.a. kamelen, alpaca's, geiten en een zebra waren te bewonderen.

En de rest ging de wei in. Wat een veulens! Ute vertelde zo goed mogelijk van welke vader elk veulen was. Bij de fokkerij van Kreikenbohm wordt speciaal gelet op het karakter, omdat ze gefokt worden voor het gebruik op het Pony-Park.

Na nog even bij de stallen een aantal merries te hebben bekeken, werden we in één van de blokhutten nog weer onthaald op koffie en frisdrank, met een heerlijk stuk appelgebak.

Sommigen konden de verleiding niet weerstaan hier ook nog een flinke dot slagroom bij te nemen.

We waren onder de indruk van de ontvangst, de gastvrijheid en van het hele complex, dat zo'n 150 ha. omvat, met verschillende gebouwen, een grote rijhal, veel weide, bos, zandwegen en een eigen meer, waar de kinderen in kunnen zwemmen, maar ook te paard in mogen rijden. En alles ligt er super glad bij.

Nadat we de dames bedankt hadden voor de prachtige dag, die ze voor ons verzorgd hadden, werd er buiten nog een groepsfoto gemaakt, waarbij onze jongste NHPS reiziger, Henrike, boven op de hengst Starkwind mocht zitten. Knap, dat je dat durfde, Henrike! We werden nog uitgebreid uitgezwaaid, het was inmiddels vijf uur, en toen ging het weer op huis aan.

Gelukkig verliep de terugreis zonder noemenswaardig oponthoud en zo waren we om kwart over acht bij een wegrestaurant in Bad Nieuweschans, waar we afscheid namen van Doranka en Bianca, die daar werden opgehaald en van chauffeur Henk, die zijn uren erop had zitten en werd afgelost door Jan.

Om 10 uur 's avonds stapten we in Hoogeveen weer uit de bus. De meesten hadden nog een reisje voor de boeg met eigen auto, zodat het al met al een heel lange dag was.

Maar wel een dag, die zeer de moeite waard was.

Bert: reuze bedankt voor de uitstekende organisatie!